

## *Slagfälten studerades vid bussresa*

*På olika platser i och utanför Sundsvall utkämpades i maj 1721 våldsamma strider mellan 6000 anfallande ryska kosacker och underlägsna men synnerligen tappra svenska försvarare.*

*Ett 20-tal medlemmar i KA 5 kamratförening, FMK i Härnösand, Försvarsutbildarna och Flottans män fick under en bussresa den 6 maj uppleva striderna verbalt och på plats med hjälp av den synnerligen påläste guiden Urban Fröberg med förflutet på bland annat KA 5. Urban är numera reservofficer och tjänstgör på regelbunden basis på Västernorrlandsgruppen.*

*Urban berättade under resan en del om karolinernas stridsteknik. Att ge upp inför en även mycket överlägsen fiende existerade inte. Det var anfall som gällde och de orädda karolinerna var fruktade bland sina motståndare på slagfälten. Karl XII var i det avseende en föregångare. Kungen gick nämligen alltid före sin trupp vid anfall och fick snabbt ett rykte om sig att vara odödlig.*

*Ryssarnas härjningar längs den svenska kusten var en del av "Det stora nordiska kriget" 1700-1721. I Medelpad och Ångermanland brändes både Sundsvall och Härnösand samt massor av gårdar på landsbygden. Det skedde mellan den 25 maj och 7 juni 1721.*

*I Sundsvallstrakten gjorde befolkningen och militära förband tappert motstånd under ledning av den tappra majoren Fiendt som tack vare sina insatser har fått ett monument med sitt namn vid Selångersån.*

*Urban Fröberg berättar här intill själv om ryssarna anfall mot Sundsvall och det tappra försvaret av staden.*

*Uno Gradin*